



Krombeke: Processie

Deze meisjes van Krombeke stappen begin jaren '40 mee in een processie.





Watou: Bolders - 1938-1939

De processie heeft ondertussen de Paardenmarkt bereikt. De mooie kostuums van de muzikanten trekken de aandacht, net zoals de auto's en woonwagens uit de jaren 1920-1930.





Proven: processie - 1930

Processiegroep uit circa 1930. Diverse meisjes bij een gekroonde koningin. 1. Anna Debeer, 2. Alice Pareyn, 3. x x, 4. Renilde Laseure, 5. Yvonne Nollet, 6. Maria Gruwez, 7. Bertha Lermytte, 8. Maria Vermeersch, 9. Anna Soenen, 10. x x, 11. Madeleine Wyckaert, 12. x x, 13. x x, 14. x x, 15. x Lemahieu, 16. Germaine Verbeke, 17. Margriet Quagebeur, 18. Cecile Busschaert en 19. Alice Busschaert.





Haringe: Processie

Lutgarde Behaeghel, eerste meisje van links op deze foto, stapte mee op in de groep van de Heilige Theresia tijdens de processie van Roesbrugge circa 1940. De andere figuranten zijn ons nog onbekend.





Poperinge: Bevrijdingsstoet - 1945

Op de nationale feestdag van 1945 vond er een bevrijdingsstoet plaats te Poperinge. Enkele Watounaars beeldden de blauwers of smokkelaars uit tijdens de oorlog.





Reningelst: Praalwagen - jaren '50

Een van de wagens die in een stoet door de straten van Reningelst trekt. De personen op de wagen zijn (nog) niet gekend. Vermoedelijk werd deze foto in de jaren '50 genomen.





Watou: mijnwerkers in stoet - jaren '50

Deze groep mijnwerkers uit Watou stappen op in een stoet, vermoedelijk ter gelegenheid van Rerum Novarum in de jaren 1950.

Met het feest van Sint-Barbara organiseerde Maurice Alleweireldt jaarlijks het Bal van de mijnwerkers. Dit ging door in het café Bij Desiré Devos op de hoek van de Grote Markt (Watouplein) en de Kapelaanstraat. Telkens was er een tombola, de eerste prijs was een grote chocolade Sint-Niklaas gemaakt door Jozef Demol, bakker in de Kapelaanstraat.





Watou: jaarlijkse processie - 1963

Juni 1963. De jaarlijkse processie trekt door de Steenvoordestraat. De sleep van Maria Beun wordt door (nog onbekende) engeltjes gedragen.





Roesbrugge: Processie - 1967

Myriam Maes beeldde de Heilige Helena uit (met kruis) tijdens de processie van 15 augustus 1967 te Roesbrugge. Zij wordt geflankeerd door twee jonge dames met palmtak, links Rita Lelieur en rechts Maria Dewickere.





Sint-Jan-ter-Biezen: Processie

Processie te Sint-Jan-ter-Biezen kort na de Tweede Wereldoorlog. Centraal beeldt Rosa Maerten Sint-Lutgardis uit, uiterst rechts loopt haar toekomstige echtgenoot Henri Saesen.

