



Abele: Ezelkoers - 1936

De eretribune voor de paardenkoers van 1936 was een vrachtwagen van Oscar Verdonck. Oscar was molenaar op de Gasthuismolen en had toen al zijn eerste vrachtwagen. Er werden die dag vijf koersen georganiseerd, een voor ezels, een voor muilezels en drie voor paarden. Een van die drie paardenkoersen was voorbehouden voor ruiters uit Abele. De prijzenpot voor de vijf koersen bedroeg 850 Franse frank.





Watou: Bolders - 1938-1939

Bolders poseren voor de frontiereherberg en -winkel op de grens tussen Watou en Steenvoorde, uitgebaat door Achilles Dejonghe en Zoë Delbaere. Van links naar rechts: Paul Delbaere, Achilles Dejonghe (verborgen), Zoë Delbaere, André Delbaere, Germain Ghesquière, Agnes Mortaigne, Simonne Delbaere en Kamiel Messie, de kinderen zijn René, Lucien, André en Albert Delbaere.





Haringe: Bollen (oud volksspel)

Omer Aernout en Camille Verlynde zijn aan het bollen, een oud volksspel. Op de achtergrond bemerkt men de oude gemeenteschool, deze werd gebouwd in 1878-1879. In 1963 werd de school afgebroken.





Proven: wielervedstrijd tijdens kermis

Wielervedstrijd in Proven ter gelegenheid van de kermis circa 1957-1958. De namen van de renners zijn (nog) niet gekend. Jaarlijks zijn er twee kermissen in Proven, de eerste in het weekend van Pinksteren en de tweede begin oktober. Het wegdek ligt er nat bij en de straat is nog niet geasfalteerd. Het grote gebouw in de achtergrond is de hoppepers waar de balen hop in zakken geperst werd om daarna verkocht te worden. Het gebouw werd in 1980 afgebroken om er een bankfiliaal te bouwen.





Roesbrugge: voetbal - 1955

In september 1955 wordt er ter gelegenheid van Roesbrugge kermis een vriendschappelijke voetbalmatch gespeeld door de Roesbrugse studenten tegen de leden van de plaatselijke brandweer. Op bijgaand beeld zijn de supporters met de nummers 1 tot en met 7 nog niet gekend, de leden van de brandweerploeg zijn 8. Marcel Deschilder, 9. George Six, 10. Willy Parent, 11. Raoul Six, 12. Sylvère Vandendriessche, 13. Pierre Ceenaeme, 14. Charles Behaegel, 15. Willy Maes, 16. Ignace Vandermarliere, 17. Hippoliet Six, 18. Raphaël Haghedooren en 19. Odiel Samoey. Wie de match won is nog niet geweten.





Sint-Jan-Ter-Biezen: Voetbalploeg B.J.B. - 1953

In september 1955 wordt er ter gelegenheid van Roesbrugge kermis een vriendschappelijke voetbalmatch gespeeld door de Roesbrugse studenten tegen de leden van de plaatselijke brandweer. Op bijgaand beeld zijn de supporters met de nummers 1 tot en met 7 nog niet gekend, de leden van de brandweerploeg zijn 8. Marcel Deschilder, 9. George Six, 10. Willy Parent, 11. Raoul Six, 12. Sylvère Vandendriessche, 13. Pierre Ceenaeme, 14. Charles Behaegel, 15. Willy Maes, 16. Ignace Vandermarliere, 17. Hippoliet Six, 18. Raphaël Haghedooren en 19. Odiel Samoey. Wie de match won is nog niet geweten.





Sint-Jan-Ter-Biezen: Voetbalploeg B.J.B. - 1953

criterium te Poperinge in augustus 1972. We herkennen renners Eddy Merckx en Walter Godefroot. Fernand Fiey uit Reningelst was er waarnemend commissaris van de BWB, Belgische Wielrijdersbond. Walter Vanrenterghem uit Poperinge was dat jaar Belgisch kampioen marathon.





[Handwritten text at the bottom of the photo, partially obscured by the caption bar]

Reningelst: de Lustige Kaarters - 1967

De Lustige Kaarters van Reningelst vieren hun laureaten in 1967. 1. Geert Bervoet, 2. Luc Marent, 3. x x, 4. Max Bervoet, 5. Robert Cleenewerck, 6. Agnes Fiey, 7. Emiel Vandelanotte, 8. Gerard Marent, 9. Angèle Fiey, 10. Fernand Fiey, 11. Elie Bafcop, 12. Michel Masson, 13. Albert Chaerles, 14. Alidoor Govaere, 15. Jozef Poissonnier, 16. Rik Bervoet, 17. Jozef Verbiese, 18. Florent Bafcop, 19. Camiel Oreel, 20. Valère Ozeel, 21. André Victoor en 22. Lisa Victoor.





Reningelst: Theodoor Spinnewyn

Theodoor Spinnewyn op het Reningelstplein te Reningelst tijdens de Tweede Wereldoorlog naar aanleiding van een wielervedstrijd voor parochianen. Op zijn trui staat de naam vermeld van de Franse wielrenner Guy Lapébie. Theodoor was een dorpsfiguur die woonde op de Zevekote. Hij werd geboren te Wijtschate op 12 juli 1897, was gehuwd met Martha Foutrey en in een tweede huwelijk met Maria Steverlynck. Hij overleed te Elverdinge op 5 december 1975.



**Krombeke: paardenkoersen
1970**

De jaarlijkse paardenkoersen tijdens de kermis in Krombeke bracht heel wat volk naar deze gemeente. Op de kasseien van de dorpsplaats was heel wat spektakel te zien. Het hoge huis, Café A La Belle Vue vormde de driehoek van de Provenstraat, nu Blasiusstraat en de Roesbruggestraat, nu Waaienburgseweg.

